

MSB 220

# MORE SEED AND BREAD

*KORTE BIJBELSE BOODSCHAPPEN VAN*

THE WORD OF TRUTH MINISTRY

oprichter: Otis Q. Sellers – directeur: David R. Hettema

---

## GOD HEEFT DE AIOON IN HUN HART GELEGD

Door M. B. Hammond

Prediker 3:11 vertelt een eenvoudige, bijna verborgen waarheid die al 2.000 jaar voor de mens onduidelijk is. Hier staat: **Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens het werk, dat God gemaakt heeft, kan uitvinden, van het begin tot het einde toe** (St.Vert. overal).

Dit gedeelte heeft veel te lijden gehad in de vertalingen. De betekenis ervan moet worden uitgelegd, omdat het rechtstreeks verwijst naar Gods plan voor de toekomstige zegening van alle mensen, niet alleen Israël. De New American Standard Version (NAS) geeft een verbeterde vertaling: **Hij heeft alles passend gemaakt in zijn tijd. Hij heeft ook de eeuwigheid in hun hart gelegd, zonder welke de mens het werk dat God van het begin tot het einde heeft gedaan, niet kan ontdekken.** Dit is duidelijker, maar kan nog steeds duister zijn als we geen notie hebben van Gods werk in het verleden en van Zijn toekomstige plannen zoals getoond in de Schrift. Laten we daarom eens kijken naar de werken van God die hebben geleid tot het toekomstige Koninkrijk zoals dat gepland is voor de mensen.

## Eerst: waarom negeren mensen God?

God heeft veel prachtige dingen gedaan voor Zijn schepping. Toch begrijpen of kennen niet veel mensen hun God. Veel mensen verlangen naar 'Gods rust' (Hebreeën 3 en 4) en zien dit als de ultieme triomf van het goede over het kwade. Ze zeggen dat ze bij Jezus willen zijn en dat ze in de dood naar de hemel zullen gaan, wat verondersteld wordt een idyllische situatie te zijn die 'Gods rust' vertegenwoordigt. Andere mensen zijn zo trots op hun eigen werken dat ze niet geïnteresseerd zijn in God, en omdat ze zo op zichzelf zijn gericht, zien ze niet hoe ontzagwekkend God is. In Jeremia 9:23,24 zegt de Heer: **Een wijze beroeme zich niet in zijn wijsheid, en de sterke beroeme zich niet in zijn sterkheid; een rijke beroeme zich niet in zijn rijkdom; Maar die zich beroemt, beroeme zich hierin, dat hij verstaat, en Mij kent, dat Ik de HEERE ben, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde, want in die dingen heb Ik lust** (Jer. 9:23-24, St.Vert.).

Alle mensen hebben een aangeboren kennis dat er een Opperwezen is. Het aanbidden van Hem vereist echter dat je de Bijbel met nederigheid bestudeert om te weten wat de Schrift over Hem zegt. Deze intuïtieve kennis van de Grote Geest is bekend bij oude beschavingen, inheemse volkeren en zelfs moderne geavanceerde beschavingen. Het feit blijft echter dat de mensen hun eigen aanbeding van het Opperwezen hebben bedacht. Alleen Israël werd een door God gegeven religie gegeven, die monotheïstisch was en niet alleen de orde van aanbeding bevatte, maar ook een priesterschap, offers en een Wet om de Joden Gods Woord in te prenten. Andere mensen zijn jaloers geweest en de Joden zelf zijn opstandig geweest tegen wat God voor hen deed. Daarentegen waren de meeste religies van mensen polytheïstisch en afgodisch, omdat mensen een god wilden aanbidden die ze konden zien. Alle religies van de mensheid zijn gebaseerd op de ideeën van de mens over hoe God aanbeden moest worden, door mensen ontworpen om hun controle te geven. Zo werd religie de belangrijkste manier waarop de mens God kon beheersen en zichzelf in die aanbeding kon eren. Zelfs bepaalde gebeden waren pogingen van mensen om God te beheersen (zie Colossen 2).

In Gods plan riep Hij echter Abraham uit Ur van de Chaldeeën en sloot een verbond met hem, en bevestigde dat met zijn nageslacht, Isaak, Jakob en later Mozes die het volk uit de slavernij in Egypte leidde. Het verbond met Abraham bevatte Gods belofte: **Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam geweest zijt** (Gen. 22:17,18).

Paulus geeft nadere uitleg in Galaten 3:16: **Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus.** God koos de Hebreeën uit om Zijn volk te zijn. Onder Mozes gaf Hij hun Zijn verbond en hun unieke religie voor de aanbeding van God. God zorgde er ook voor dat Mozes profetisch de Messias, de Heer Jezus Christus, voorspelde. Mozes zegt in Deuteronomium 18:15,18: **Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen... Een Profeet zal Ik hun**

**verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal.**

Een ander verbond is door God gesloten met David, die Gods gezalfde Koning van Israël was. God spreekt tot David in II Samuël 7:10,11,12: **En Ik heb voor Mijn volk, voor Israël, een plaats besteld, en hem geplant, dat hij aan zijn plaats wone, en niet meer heen en weder gedreven worde; en de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst. En van dien dag af, dat Ik geboden heb richters te wezen over Mijn volk Israël. Doch u heb Ik rust gegeven van al uw vijanden. Ook geeft u de HEERE te kennen, dat de HEERE u een huis (dynastie) maken zal. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaders zult ontslapen zijn, zo zal Ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik zal zijn koninkrijk bevestigen.** Dit is wat Jehovah aan David verklaart over de Heer Jezus Christus, en dat betreft de tijd van de aïoon, Zijn Koninkrijk; de stroom van grote zegeningen van God die Hij in hun harten heeft gelegd.

Naar dit Koninkrijk verwees Jesaja naar met de woorden: **En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis (dynastie) des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien. En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.**

Jesaja gaat verder met te zeggen dat de Heer de orde onder de volken zal bepalen, vele volken zal verlichten en dat zij hun wapens zullen opgeven en geen oorlog meer zullen leren. In Jesaja 9:2-7 wordt de profetie van de komst van de Messias beschreven en voorzgd (vers 7): **Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe.** In Jesaja 11 worden de vredige en weldadige eigenschappen van het Koninkrijk vermeld en in Jesaja 35 wordt de vruchtbaarheid en gezondheid beschreven die het Koninkrijk brengt.

Het is interessant dat het vers in Prediker dat we eerder aanhaalden, wordt voorafgegaan door wat een populaire verkondiging is bij begrafenissen - dat er een geschikte tijd is voor alles. Prediker 3:1-8 begint met te zeggen dat er een tijd is voor alles, voor elke gebeurtenis onder de hemel. Het zegt dat er een tijd is om te baren, een tijd om te sterven en verder een tijd om te huilen, een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Het eindigt met de uitspraak (Pred. 3:9-11): **Wat voordeel heeft hij, die werkt, van hetgeen hij bearbeit? Ik heb gezien de bezigheid, die God den kinderen der mensen gegeven heeft, om zichzelf daarmede te bekommeren. Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens het werk, dat God gemaakt heeft, kan uitvinden, van het begin tot het einde toe.** Het woord 'wereld' is vervangen door de term 'eeuwigheid', wat een vertaling is van het Hebreeuwse woord **olam**, dat dezelfde betekenis heeft als het Griekse woord **aion** of 'aïoon' in het Nederlands. Net zoals God een intuïtieve kennis van een Opperwezen in het hart van de mens heeft gelegd, zo heeft God het verlangen naar de aïoon ook in hun hart

geplaatst. Dit verwijst naar het verlangen van de volkeren der wereld om Gods goedertierenheid, rechtvaardigheid en gerechtigheid in hun leven te hebben, zodat vrede, overvloed en gezondheid door de jaren heen kunnen worden gehandhaafd. Het is duidelijk dat zonder dit verlangen naar de 'aioon', de mensen ofwel ongeïnteresseerd zouden zijn, of niet in staat zouden zijn om het werk te ontdekken dat God heeft gedaan om deze wereld te behouden en te verbeteren voor de mens om in te leven, van de schepping zelfs tot die toekomstige dag. Dit is triest, want het betekent dat de meeste mensen de Bijbel niet bestuderen met de intentie om over God te leren. Wat weet je over Hem? Wat is Zijn karakter? Wat doet Hij vandaag voor de mens? Wat is Hij van plan te doen voor de mensen in de toekomst? Hoe openbaart Hij Zich aan de mens? Ken en geloof je in die ene uitdrukking: het Woord, Jezus Christus?

De woorden van Jesaja 26:9,10 spreken boekdelen over God: **Met mijn ziel heb ik U begeerd in den nacht, ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van mij is, U vroeg zoeken; want wanneer Uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Wordt den goddeloze genade bewezen, hij leert evenwel geen gerechtigheid, hij drijft onrecht in een gans richtig land, en hij ziet de hoogheid des HEEREN niet aan.** Naar deze toestand van gerechtigheid in de wereld verlangen alle vreedzame mensen op aarde nu, maar die komt in de Dag van Christus. Vandaag bevinden we ons in de Dag van de Mens waarin de onrechtvaardigen het oneerlijke voordeel hebben ten opzichte van de rechtvaardigen. In deze tijd wordt de goddeloosheid van de goddelozen steeds overmoediger en God is niet in hun gedachten (2 Tim. 3:1-9). Vandaag werkt God genadig met alle mensen, goed en slecht. God werkt, maar Zijn werk is in het geheim. In de toekomst zullen we ons er bewust van worden hoe groot Zijn genade voor ons is geweest.

Paulus behandelt dit in Filippenzen 1:6 en 1:9,10. De vertalingen hier zijn in alle versies slecht, maar we moeten ons realiseren dat deze mensen in de Handelingenperiode tot geloof waren gekomen (Handelingen 16:12-40). Dus nu, aan het begin van de bedeling van genade, zegt Paulus: **Want ik ben ervan overtuigd dat juist dit, dat Hij die een goed werk in u begonnen is, het tot een volledig einde zal brengen tot de Dag van Christus.** Hij zegt dan in 1:9, 10: **En dit bid ik dat uw liefde nog meer en meer overvloedig mag zijn in echte kennis en alle onderscheidingsvermogen, zodat u de dingen mag onderscheiden die voortgezet worden om oprecht en onberispelijk te zijn tot de Dag van Christus.** Wanneer God Zich in de aangelegenheden van de mensen mengt, zal Hij deze invloed van zonde en dood omkeren, zodat de aarde vrij zal zijn van de goddelozen en alleen de rechtvaardigen hier mogen wonen. Het zal een idyllische staat zijn, zoals de Hof van Eden, maar niet zonder een test aan het einde van enkele honderden jaren. Het is het soort omstandigheden waarin we onze kinderen zouden willen opvoeden, leven zonder angst voor slechte mensen. De passage zegt echt dat we die ideale toestand waarin we in vrede met anderen zouden kunnen leven in dienst van God zonder enige angst, graag willen hebben. In dergelijke omstandigheden zal de liefde tussen alle volkeren, rassen, talen en nationaliteiten worden bevorderd. Zou je dit vandaag niet willen hebben? Bestudeer de Schriften en wacht geduldig op de Heer.

Nummer 220; 25 juni 1997.